

Verveling gaat over in ode aan de fantasie

“Ook kinderen hebben recht op goed theater”, zei Barbara Wijckmans in ‘De Bond’ toen ze bijna twintig jaar geleden directeur werd van het Koninklijk Jeugdtheater dat ze omtoverde tot HETPALEIS. Recht op cultuur, recht op kunst. Het telt voor elke mens, groot of klein. Goed theater brengen voor peuters, kleuters, kinderen, jongeren ... willen alle Vlaamse kinder- en jeugdtheaters, en dat lukt hen heel aardig. Ook HETPALEIS brengt pareltjes van producties (tussen haakjes: Bruno Vanobbergen zetelt in de Raad van Bestuur en houdt mede een oogje in het zeil).

HETPALEIS is geen gezelschap, maar een theaterhuis waar artiesten de kans krijgen om iets moois te maken voor kinderen. Zo ook het duo (Jellie) Schippers & (Myriam) Van Gucht. Zij maakten al eerder de heel grappige productie *Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansen* met Janne Desmet. Nu begeven ze zich in een bus, een vervoersmiddel dat HETPALEIS al eerder als speelplek gebruikte,



om al rondtoerend theater bij kinderen te brengen. Probleem deze keer is dat de bus kapot is. Heel vervelend dus. Het publiek zal moeten wachten en zal de tijd moeten doden. Maar dat wordt heel tof. Door de ramen krijgen we een hele straat in beeld (video van Arjen Klerkx). En daar gebeurt van alles. Animatie, tekeningen en spel met levende mensen vermengen zich, en je hebt ogen te kort om alle beelden over de hele lengte van de bus te kunnen volgen. Een man die zijn huis niet meer in kan, een bomma achter een looprek, een

kind dat niet de zak in wil, ontsnapte tijgerboefjes Blauwe ‘tijdsmannetjes’ springen rond, klokken draaien dol, de bus gaat zelfs vliegen en spelbeelden uit het ‘zoekboek’ verschijnen ook door het dak. Vierjarige Vinz voelde zich voor de voorstelling niet echt lekker, tijdens de voorstelling straalden zijn ogen en volgde hij met open mond de beelden, om op de terugweg naar huis volop te vertellen over wat hij gezien had en daarop verder te fantaseren. Wachten is vervelend en duurt lang, maar kan toch leuk worden als je observeert. Je wordt verrast, je geeft je over aan de verbeelding, en kijk, hoe aangenaam wacht/verveeltijd kan zijn. **Tuur Devens ★**

- HETPALEIS, Schippers & Van Gucht, *Vervelende bus* (4+). De bus staat te wachten op HETSTEEN in Antwerpen van 9/12 t/m 03/01/16, op Antwerpse speelplaatsen en speelpleinen, alsook in Balen, Boom, Overijse, Zwijndrecht, Bornem, Waasmunster, Beveren, Sint-Niklaas, Lokeren, Hasselt. Meer op www.hetpaleis.be